

O Heilig Kruis, onder uwe schaduwe rust ik en hoop!



Bid voor de ziel

van

PHILOMENA TYDGAT,

Lid der Congregatie van
O.-L.-Vr. Onbevlekt Ontvangen en der
Derde-Orde van den H. Franciscus,
geboren te Nazareth den 28 Januari 1852
en overleden te Audenaerde den
11 September 1904,
versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij was goed, zachtmoedig, zedig van gedrag en van jongs af in de deugd opgevoed.

II, Mach. XV, 12.

Ik heb ellendige dagen gesleten en droevige nachten geteld... MAAR deze is mijn troost: in de kwellingen, die God mij niet gespaard heeft, heb ik Zijn' heiligen Wil niet tegengesproken.

Job VII. 3. — VI, 10.

Een tijd zal komen op welchen gij u zult verblijden veel geleden te hebben.

H. Teres.

Die U beminnen, o Maria, genieten eenen grooten vrede in dit leven en hunne ziel zal de eeuwige dood niet smaken. Gelukkig zij die met godvruchtigheid uwen H. Naam aanroepen, zij zullen zonder schrik zijn in de uur der dood.

H. Bonav.

Genadige Heer Jesus, geef aan PHILOMENA de eeuwige rust! — Zij was, o mijn God, de dienaressen van uwe dienaren.

Offic. Eccl. — H. Aug.

Mijn Jesus, bermhertigheid! 100 dagen afl.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 dagen afl.

R. I. P.