

De eerste gratie die een mensch ontvangt is van
eene moeder te hebben naar God's Hart. Kard. Pie.



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Maria-Josephina UYTERHAEGEN

weduwe van

MIJNHEER PETRUS VAN DE VELDE

geboren te Michelbeke den 15 September 1841, en
aldaar godvruchtig overleden den 4 Maart 1929,
versterkt door de laatste Heilige Sacramenten.

Zij was lid
der Vereeniging van den Wekelijkschen Kruisweg.

—◆—
Dat de woonplaats der Hemelen haar in gelukza-
amheid teruggeve al wat zij ons hier op aarde in ge-
negenheid en liefde zoo milddadig heeft geschonken

Eenvoudig en rechtschapen vreesde zij den Heer
en kende geen ander genot dan haar huisgezin ;
daar vond zij het geluk te midden van hare kinderen.

De gedachtenis harer deugden zal voor hen een
troost zijn. H. Aug.

Ik ben de verrijzenis en het leven ; wie leeft, en
wie gelooft, in mij zal eeuwig leven.

Joan. XI, 25.

Vaartwel, lieve kinderen en kleinkinderen ; mijne
bedevaart is ten einde ; de uwe loopt voort. Bidt
voor mij ; leeft cendrachtig en vreedzaam. Gij waart
mijn eenige bekommernis binnens mijn leven ; U
zal ik niet vergeten na mijne dood.

Allerbermhartigste Hart van Jezus, geef haar de
eeuwige rust. 300 dagen aflaat.

ZIJ RUSTE IN VREDE. AMEN.

—◆—
Sottegem, druk. " De Beiaard „ Haegeman-Cousy.