

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Emmanuel Uytterhaegen**

weduenaar in eerste huwelijk van

**MATHILDE DEPESSEMIER**

en in tweede huwelijk van

**SOPHIA DE CLERCQ**

geboren te Michelbeke, den 22 Januari 1845 en  
overleden te Nederbrakel den 28 October 1918.

*Stichtend lid der Maatschappij der Oud-Wapen-  
broeders « Voor Vorst en Vaderland »*

*Vereerd met de Herinneringsmedaille van Fransch-  
Duitschen oorlog 1870-71.*

De ware wijsheid bestaat in de vreeze des Gods,  
het waar verstand in het vluchten der zonde. Dat  
God mijne dagen wege in de schaal der rechtvaardig-  
heid en dat hij de eenvoudigheid mijns herten  
kenne. H. Job. XXVIII. en XXI.

De dood is goed, wijl hij de haven is voor hen,  
die op de groote zee des levens geslingerd, de veil-  
ige haven bereiken. H. Ambr.

Deze man heeft in zijn leven veel geleden en veel  
gewerkt voor zijne kinderen.

Gelukkig de mensch, die alles wat hem overkomt  
blijmoedig aanneemt. Philo.

Lieve Kinderen gedenkt immer uwen Vader al waar  
gij u bevindt, vergeet hem nooit in uwe gebeden.  
Weest deugdzaam en blijft elkander genegen.  
Vaartwel, eenmaal, hoop ik, zien wij elkander weer.  
Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde,

(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.