

Het volk weende bij zijn afsterven; en uit aller herten steeg ten hemel de verzuchting: « dat de Heer U wedergeve al het goed dat gij gedaan hebt; en moget Gij de volle belooning ontvangen van den Heer; den God van Israël, voor wien gij gekomen zijt!» Mach.-Ruth.

## TER ZALIGER **+** GEDACHTENIS

VAN DEN ZEER EERWEERDEN HEER

# AUGUST VAEL

PASTOOR-DEKEN TE NEDERBRAKEL

Geboren te Meerbeke-Waes, den 14 Januari . . .	1847,
Priester gewijd te Gent, . . . . .	1872,
Onderpastoor te St-Laureyns, 22 Februari, . . .	1873,
Pastoor te Wanzele . . . . .	1889,
Pastoor te Nederbrakel, den 1 Juli . . . . .	1895,
Deken genoemd den 19 Juni . . . . .	1909,
Godvruchtfg overleden te Nederbrakel den 31 Januari 1918.	

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Ik zal mij eenen getrouwen priester verwekken, die zal handelen naar mijn hert en naar mijnen geest. Reg.

Zulk een heilige priester was de Zeer Eerw. Afgestorvene: hij was een ware man Gods, niets zoekende dan de glorie van den Heer, het geluk en de zaligheid der aan hem toevertrouwd.

Hij muntte uit in godsvrucht en in priesterlijken iever.

Met vaderlijke rondborstigheid verkondigde hij het woord Gods, hij was een ware Apostel der veelvoudige Communie en zijne laatste heilige opwekkingen sprak hij op de kindercommunie's morgens voor zijne dood.

Als ware priester aanzag hij voor loon van zijnen arbeid: de boetveerdige zielen aan wie hij vergiffenis schonk; de bedroefden die hij troostte; de kudde onschuldige kinders die hij onderwees; de armen die hij hielp; en eindelijk de zieke en stervende menschen die hij tot de vreugden des Hemels geleidde. (C. Manning).

Mijne lieve Parochianen, doet hetgene gij van mij gehoord en geleerd hebt, en de God van vrede zal met u zijn. Bidt voor mij. Phil.

Bidt ook voor mij duurzame Bloedverwanten en Vrienden; en gij bijzonderlijk mijn welbeminde Broeder en mijn Nef, weest mij indachtig aan het altaar des Heeren.

Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde. 300 d. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.