

De wonde die gij ons slaat is diep. O Heer; maar  
hetgeen ons troost. is dat gij onze Vader zijt. H. Aug.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Cyriel VAERNEWYCK

echtgenoot van Mevrouw

## MARIA DE BREMME

geboren te Elst den 17 October 1867 en overleden te  
Audenaerde den 19 Mei 1930

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van het genootschap van den H. Franciscus  
Xaverius, van den wekelijkschen kruisweg en de  
voortplanting van het geloof

Goede vader en goede echtgenoot gedroeg hij zich  
in alles met groot beleid. was verkleefd aan den  
dienst Gods. leerde de zijnen God beminnen en de  
zonde vluchten. Zal. Canisius.

God gaf. God nam. Het is geschied gelijk het den  
Heer behaagd heeft. De naam des Heeren zij ge-  
gebenedijd. Job. 1-21

Zijn wegen zijn schoon geweest en zijn voetstappen  
in vrede. Prov. 3. 17

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwan-  
ten. de onverbiddelijke dood heeft mij U ontruk-  
t. doch troost U. in den hemel zullen wij elkander we-  
derzien. Weest mij indachtig in uwe gebeden en H.  
Communien.

Akten van geloof. hoop en liefde. 7 j. 7 qu. aff.

Bermhertige Jezus geef hem de eeuwige rust. 300 d. af.

H. Hart van Jezus. ik heb betrouwen op U. 300 d. af

Druk. We. O. Surdiacourt, Nederbrakel