

Gelukkig de ouders die verzekerd zijn een kind  
in den Hemel te hebben. (H. BASILIUS.)



DIERBARE GEDACHTENIS  
van

**JUSTINA VAERNEWYCK**

teergeliefd dochtertje van

**CYRIEL en MARIA DE BREMME**

geboren te Elst, den 1 Januari 1908, en aldaar  
overleden den 19 Juli 1915.

De hoop, de vreugde van ons huis,  
Justina, onz' kroon en liefdeschat,  
Al wat ons herte dierbaarst had,  
Rust zielloos daar nu, onder 't Kruis!...

God peilt de diepte van de smert....  
God, die ons weenend bidden zag,  
Als 't zieke kind te klagen lag,  
Hij weet wat ons ontnomen werd!...

Wie kende een zoo bevallig kind,  
Met Eng'lenpraak, die 't hert bewoog,  
Met gansch haar ziel in 't geestige oog?  
Nooit engelken wierd zoo bemind!

Ja! 't was een engel voor den Heer!  
Gezegend, die ons 't kind ontnam!  
Tot Hem, van wien ons alles kwam,  
Keert, vroeg of laat, ook alles weêr.

Zoet Hert van mijnen Jezus, maak dat ik U altijd  
meer en meer beminne. (300 dag. afl.)

O Maria, onze hoop, toon dat Gij ons genadig zijt.  
(300 dag. afl.)

(Geliefkoosde schietgebeden van de overledene.)

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.