

God gaf, God nam : Zijn naam zij gezegend !



In uwe gebeden en H. Missen, gedenk de ziel van

Agnes-Anna-Maria VALCKE

Dochter van Heer Alfons en Vrouw Anna VEYS,
geboren te St-Denijs den 14 November 1916 en te
Kortrijk in den Heer ontslapen den 27 September
1934, versterkt door de laatste H. Sakramenten.

Zij was een trouw lid van de Congregatie van
O. L. V. en van de plaatselijke V. K. A. J.

Wij beminden haar allen zoo zeer en daarom is het
dat haar vroegtijdige dood zulk een diepe wonde in ons
hart heeft geslagen. Zoo gewond, roept onze zwakke
natuur: waarom? Doch ons geloof antwoordt: God schikt
alles in goedheid en liefde: dat zijn wil geschiede.

Voorbeeldig meisje, voorbeeldige dochter, zij werd in
volle levensjeugd weggerukt uit het zoetste huiselijk
geluk. Grootmoedig, gelaten en vol liefde, heeft haar
schoone ziel het offer van haar jeugdig leven gebracht,
voor de redding van zooveel bedreigde meisjeszielen.
Zij offerde nog haar laatste stonden, voor de bekeering
van een diep gevallen ziel... Moe geleden, moe gepijnigd
is 't maagden bloemke, door Godes handen geplukt, in den
hemel gaan ontluiken, in vollen ontsterfelijken bloei.

O Maria, aan wie ik mijn jeugd heb toegewijd, leidt
mij ten hemel.

O, mijn Lieve Ouders, Geliefde Broeders, Zuster en
Bloedverwanten, duizendmaal dank voor uw liefdevolle
zorgen. Weent niet over mij! Ik ben gelukkig voor altijd,
zonder strijd en zonder droefheid. Vaartwel! Agneske
zal veel voor u bidden, u altijd beminnen, u in den
schoonen hemel verwachten.

Mijn Beste Zusters-Kajotsters, met wie ik leefde en
werkte, weet dat alles hier rap voorbij gaat en gedenkt
dat ge langs een schoone reine jeugd moet opgaan naar
een heerlijke toekomst. Bidt veel voor mij. En Gij,
Geliefste Leidster, die als een engel van troost zoo dik-
wijls u over mijn lijdensbed hebt neergebogen, hebt dank
in Jezus' naam. Tot een blijde wederzien hierboven. U
allen beste weldoeners, mijn vurigsten dank.

Druk. Jos. Castelain Helkijn.