



## TE ZALIGER GEDACHTENIS

van Heer

# JULIEN VALCKE

Echtgenoot van Mevrouw

**Sidonie Vanhonacker**

geboren te Heestert den 4 Mei 1882 en er godvruchtig overleden den 19 November 1941, voorzien van het H. Oliesel.

Hij was lid van den H. Hartebond en van het Broederschap van O.L. Vrouw der VII Weeën.

Voor allen is Julien geweest een levend voorbeeld van een trouwe huisvader. Samen met moeder heeft hij geen arbeid, geen last ontzien om aan zijne kinderen een christelijke opvoeding en een goede geleerdheid te geven. Zij waren in der waarheid zijn vaderlijke trots en fierheid.

In het stille huizeken van Julien heerschte er altijd een oprechte vrede en zonnig geluk. Hij had het immers gebouwd op dezelfde fundamenten van het heilig huisje van Nazareth. Naar St. Jozefs voorbeeld leefde hij uitsluitend voor zijn dierbare vrouw en lieve kinderen.

Hij beminde hen zoo hartstochtelijk, hij arbeide onverpoosd voor hun welzijn, totdat zijn vaderhanden het niet meer vermochten den levenslast te dragen.

Berustend in Gods Voorzienigheid, heeft hij gewillig het smartelijk lijden aanvaard als een zegen voor allen die hem dierbaar waren.

**Mijn dierbare Echtgenoot,** ons leven was een band van echtelijke trouw en wederzijdsche liefde. Heb dank om de goede zorgen waarmede gij samen met de kinderen de pijnen van mijn laatste dagen hebt gelenigd. Hierboven blijf ik voor u ten beste spreken.

**Mijn lieve Kinderen,** uw vader verlaat u, als ook de wereld waar hij veel geleden heeft. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Ik heb u allen zoo lief gehad. Blijft vereenigd, dient God getrouw en leeft zoo dat gij de dood nooit behoeft te vreezen.

**Mijne Geburen en Vrienden,** dank om uw troostende hulp. Blijft nu voort voor mij bidden. (2382)