

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.

De Heer heeft haar ons gegeven, de Heer heeft haar ons ontnomen: de Naam des Heeren zij gezegend. Job.



God roept haar door een vroegtijdig stervensuur, ontrukkt haar aan de liefde van eenen trouwen echtgenoot en van brave kinderen, opgevoed in eer en deugd.

En wie zal ons de gevoelens vertolken van een hart van echtgenoot en kinderen die nu vrouw en moeder zoo plotseling zien verdwijnen ?

Dat is zeer pijnlijk ! En toch, o Heer, uw H. Wil mag en moet geschieden ; niet onze wil, maar uw gezegende Wil geschiede op de aarde als in den Hemel !

Hare wegen waren godsdienstig, christelijk en vreedzaam : zij was ongeveinsd en oprecht van hart, zij vreesde God.

De zoetste vertroosting die men in het graf mededraagt, is de overtuiging van geleefd te hebben als eene zorgzame en toegenegene echtgenoot en moeder.

Bemide en teergeliefde Echtgenoot, pijnlijk is ons scheiden ; wie had gedacht, zoo vroeg ? Maar onderwerpen wij ons aan 's Heeren Wil ; ik zal u in den Hemel niet vergeten.

Mijne bemide Kinderen, bemint elkander, prent de lessen van uwe moeder diep in uw hart ; vergeet mij niet, en eert uwen vader.

Broeders, Zusters, Familieleden en kennissen, weest mij altijd indachtig in uwe godvruchtige gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. Amen.