

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS, AMEN. (100d.a.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL VAN ACHTER

Echtgenoot van Mevrouw

PRUDENCE DE KONINCK

geboren te Nederbrakel, den 2 Maart 1883 en
overleden te Brussel in 't hospitaal St. Pieter
den 22 September 1920.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Onverwacht en pijnlijk is de harde slag die ons komt te treffen. Wij zagen Hem van ons weggaan met de blijde hoop Hem weldra weder te zien, en zie Hij is niet meer in ons midden verschenen.

Ondoordringbaar zijn Gods raadsbesluiten, ons hart bloedt, doch met kristene gelatenheid buigen wij het hoofd en zeggen : Uw wil. Heer, geschiede op de aarde als in den Hemel.

Zijne goede inborst, zijne dienstvaardigheid, zijn plichtbesef verwierven hem eenieders achting ; ook elkeen betreurt zijn vroegtijdig afsterven, zijne gedachtenis zal in zegen blijven.

O, doof, o groot geheim der dood, hoewel doet gij ons verstaan wat wij hier op aarde zijn.

(H Alph. à Lig.)

Duurbare Echtgenoot, in 't midden mijner dagen breekt het uur onzer scheiding, Gods H. Wil geschiede. Ik vertrouw U ons duurzaam Kind ; breng het op in de vreeze des Heeren, opdat het uw troost weze en onze kroon in den Hemel.

En gij, Beminde Ouders, Broeders en Zusters droegt uwe tranen, onze scheiding zal niet eeuwig duren. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, schenk Hem de eeuwige rust.

(300 d. ayt.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.