

Beroemt U niet op den dag van
dood komt onvoorziens.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffrouw

Flora-Maria VAN ACHTER

Dochter van Wijlen

Mijnheer Petrus en Mevrouw Maria DE RUYVER

geboren te Nederbrakel den 24 Januari 1893

en aldaar overleden den 11 October 1929

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden

Mijne dagen zijn als rook verdwenen. Ik ben afge-
maaid geweest als het gras onder de brandende zon.

Wat is het leven van den mensch? Een rook die
voor weinig tijds verschijnt en weer verdwijnt.

O dood, o groot geheim der dood! Hoe wel doet
gij ons kennen wat wij hier op aarde zijn.

Zij is in den Heer ontslapen met eene volkomen
onderwerping aan den Goddelijken wil en met een
kinderlijk betrouwen op Maria, hare goede Moeder.
Hare belooning zal groot wezen omdat God haar
voor Hem weerdig heeft gevonden.

O Maria, al de dagen mijns levens, heb ik U aan-
roepen en nooit te vergeefs: help mij nu; door uwe
machtige voorspraak in den allergewichtigsten over-
gang naar de eeuwigheid.

Duurbare Bloedverwanten en vrienden en gij, allen
die mij bemind hebt, bewaart mijne gedachtenis in uw
geheugen, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 100 d. afl.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. 300 d. a.

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.