



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA VAN ACHTER

weduwe van den heer

FRANÇOIS LABEAU

geboren te Nederbrakel.

den 9 Augusti 1852 en er godvruchtig overleden,

den 20 Februari 1929, voorzien

van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij was eene deugdzaame vrouw, bezielde met edele gevoelens en eene diepe ingewortelde kristene overtuiging.

Gansch overgelaten aan den goddelijken Wil, ontsliep zij in vrede, na een werkzaam en zeer verdienstelijk leven.

Betrouwvol kunnen wij hopen dat de Opperrechter hare ziel in genade heeft ontvangen en over haar het vonnis der uitverkorenen heeft uitgesproken: « Welaan, goede en getrouwe dienaar, omdat gij getrouw geweest zijt in de kleine zaken, zal ik U boven de groote aanstellen: treed binnen in de vreugde van uwen God ».

Hare talrijke huiselijke bezigheden hebben haar niet belet rondom haar het goede te verspreiden, en de troostende engel te zijn van zieken en ongelukkigen.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uwe teedere zorgen. In den Hemel, zal ik met vader te zamen God bidden, dat Hij u honderdvoudig teruggeve, wat uwe goedheid voor mij op aarde gedaan heeft.

Mijne bloedverwanten en vrienden, vaartwel!

Mijn Jezus, barmhertigheid!

300 d. afl.