

In den bloei mijner dagen ga ik henen en aan de
boorden des grafs leg ik mijne overige jaren neder.
Isa. C 38. v. 10



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

MARIA ADOLPHINA VAN ACHTER

*geboren te Sint-Martens-Bodeghem den 5 Juli
1895, en godvruchtig in den Heer ontslapen te
Brussel den 21 Februari 1919, voorzien van de
HH. Sacramenten der stervenden.*

De maagden zijn de welriekende bloemen in den
hof der H. Kerk, het meesterstuk der gratie, het
edelste deel der kudde van Jesus-Christus.

De zon is voor mij ondergegaan als het nog dag
was. Op de helft mijner dagen ga ik naar de poorten
des grafs en tevergeefs heb ik naar het overige
mijner dagen gezocht.

Heer Gij hebt degene die ons lief was weggerukt
en die het geluk van ons leven uitmaakte is ver-
dwenen gelijk een schaduw.

Teerbeminde Ouders, Broeder, Zusters, Schoon-
broeders en familieleden, gij zijt bedroefd over
onze onverwachte scheiding, doch weest indachtig
dat deze maar tijdelijk is, dat ik hierboven voortga
met U te beminnen. Ik leef hier zoo gelukkig met
de rijen der maagden, bij dengene dien ik op aarde
uit ganscher harte heb bemind. H. Agnes.

Jesus, Maria, Jozef.

Genadige Jesus, geef haar de eeuwige rust.
7 j. en 7 q. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.
300 dag. afl.

R. I. P.

St-Martens-Bodeghem, J. Van Schuerebeek