

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

RICHARD VAN ACHTER

weduenaar van Mevrouw

MARIE IEMANDS

geboren te Nederbrakel den 12 April 1870,
en aldaar godvruchtig overleden den 2 April 1936.
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Heden is de mensch morgen is hij verdwenen..
Gelukkig dan hij die het uur zijner dood altijd voor
oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te
sterven : want als het morgen is, denkt dat gij den
avond niet bereiken zult, en als het avond is wacht
u wel van op den dag van morgen te rekenen.

Gelukkig de mensch die niet wandelt naar den raad
der goddeloozen, noch op den weg der zondaren
staat, maar die zijn vermaak vindt in de wet des
Heeren en deze overweegt want al wat hij doet zal
hem nuttig zijn ter zaligheid, want de Heer heeft
het levensgedrag der rechtvaardigen lief en beloont hen.

God mengelt het geluk der aarde met bitterheden
opdat wij een ander geluk zouden zoeken, wiens zoe-
tigheid niet bedrieglijk is.

Duurbare kinderen, ik verlaat dit aardische leven
om voor den oppersten rechter te verschijnen. Ik ben
u dankbaar voor uwe goede zorgen. Wij zullen
elkander niet meer zien op deze wereld, maar onze
liefde zal blijven voortduren in den Hemel. Een
laatste gunst vraag ik U : „ Vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt.