



ZALIG AANDENKEN

VAN

**Eduard Van Acker**

ECHTGENOOT VAN

**Madeleine Tollenaere,**

*geboren te Zaffelare, den 25 Juni 1883 en aldaar  
godvruchtig overleden, den 24 Juni 1940, voorzien  
van de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.*

**Hij was lid van de Confrerliën  
van het H. Hart en van de H. Barbara.**

De duurzame afgestorvene was er nog een van hen die met open gelaat naar den hemel mochten schouwen, een man met het Geloof van den ouden stempel. Een man die de waarheid diende met de getuigenis van zijn leven voor God die tot ons luider sprak op den drempel van de eeuwigheid. Geen man hebben we ooit bezocht, geen zieke gekend die liever stierf. Met benijdenswaardige rust mocht hij ons daags voor zijn afsterven verzekeren: liever zou hij vandaag sterven dan morgen. Deze is de triomf van het leven dat we de dood liefhebben: de getuigenis van een goed geweten. Dan hopen we vast dat Eduard die het kruis van zijn lijden met zoo 'n geduld heeft gedragen ook hem zal brengen aan de deur des hemels.

Geliefde echtgenoot, beminde zoon en familieleden, troost u met deze gedachte dat het gelukkige menschen zijn die in dezen droeven oorlogsdag naar God mochten heengaan na trouw volbrachten plicht.

Weest mijner indachtig in uwe gebeden.

*H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)*