

Gods Engelen voeren U binnen in het Paradijs.



BID VOOR DE ZIEL VAN
Eerwaarde Zuster MARIA FIRMINE

Mejuffrouw Maria VAN ACKER

geboren te Temse	3 mei 1885
in het klooster getreden te Delftinge	18 september 1905
gekleed	1 december 1905
geprofest	8 december 1906
overleden te Delftinge	14 juni 1961

gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Ik heb mijn ziel geheven
Met vrije vleugelslag
Tot U mijn Licht, mijn Leven
Mijn eeuw'ge dag.

In groot geloof, in vast betrouwen, in vurige liefde heeft onze goede Medezuster het uur van de zalige aanschouwing verbeid. Die eeuwige dag is nu voor haar aangebroken. "Wat geven mij pijn en smart als ik maar kan volharden en mijn fiat uitspreken tot aan het einde. (woorden v.d. overl.)

Zij heeft het gekund als een heerlijk voorbeeld voor ons allen. Door haar lijdend en stervend lichaam glansde de schoonheid van haar begenadigde ziel. Haar hart was goedheid en die goedheid deelde zij mede aan alle mensen op haar levensweg. Haar hart was vreugde en die vreugde zong uit haar lied en maakte zovelen gelukkig.

Onze Zuster heeft zeer veel kinderen opgevoed en onderwezen en de weg getoond naar waar geluk. Daarom zal ze schitteren in eeuwigheid.

Goede Zuster Firmine, nu klinkt uw lied, samen met het koor der zalige Geesten, vóór Gods troon Bid voor ons allen opdat wij het voorbeeld volgen van uw leven en van uw sterven want het was heerlijk schoon.

Mijn dierbare Oversten, Medezusters goede Zuster Walburga en dierbare Familie, ik dank U voor uw trouwe liefde. Wij zien elkander weer in de hemel.