

*Heer, Uw heilige wil geschiede!*



BID TOT LAFENIS VAN DE ZIEL

van Mevrouw

## **Maria Adelaïda VAN ACOLEYEN**

echtgenoot van Mijnheer Petrus DE PAUW,

*geboren te Wichelen 27 Juli 1872 en godvruchtig overleden te Bevere 16 Mei 1939, versterkt door de laatste H.H. Sacr.*

**Zij was lid van den Bond van het H. Hart.**

Zij had een schoone ziel van God ontvangen. Gelijk een plant zoekt naar het licht, evenzoo zocht haar vroom hart naar God.

Het Huis des Heeren was voor haar een tweede tehuis. Hoe dikwijls zagen wij haar niet in haar wijden mantel, bij morgend door weer en wind kerkwaarts gaan. Welk een groote moeite getroostte zij zich niet twee dagen voor haar dood om toch nog de H. Mis bij te wonen.

Haar vrije uren heiligde ze door een onafgebroken gebed. Haar rozenkrans was haar geestelijk wapen. Duizende weesgegroetjes ontvielen als bloemen aan haar lippen voor de voeten van de H. Maagd, die zij een kinderlijke liefde toedroeg.

Zij leidde haar huisgezin op in een streng christelijken geest. Midden de haren was zij als een Levende Voorzienigheid: op alles peinzend, alles vooruitziend, alles voorkomend. Naar het woord van het H. Schrift mocht ze genoemd worden de Sterke Vrouw op wie het hart van haar man en kinderen vertrouwden als op een rots.

Haar evenmensch had zij buitengewoon lief. Voor elkeen had zij een vriendelijken lach. Gaarne opende zij haar deur voor den arme. Van elkeen groot of klein wist ze in haar aangeboren eerlijkheid niets anders dan goeds te zeggen.

Gij, *mijn lieve man*, draag om God edelmoedig uw zwaar lot. Alsook gij, *mijn kinderen*, mijn eer en mijn kroon, hebt uw ouden vader lief en vervangt zooveel mogelijk mijn plaats bij hem. Vooral gij, *mijn zoon*, die aan het altaar den Heere dient, gedenk mijner in het H. Misoffer. — Weent niet over mijn plots heengaan, dra zien we elkaar terug in het Land der Levenden.

*Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.*

(300 dag. afl.)