

De dood neemt het leven niet weg, maar verandert
het in een beter leven.

H. ANSELMUS.



Bid voor de Ziel

van

Amelie Van Aelst,

weduwe van

PETRUS VAN DE PUTTE,

godvruchtig overleden te Eyne, hare geboorteplaats,
den 3 Januari 1907, in den ouderdom van 96 jaren
en 9 maanden.

*Zij was voorzien van al de Rechten Onzer Moeder
de H. Kerk.*

De krachten haar ontbrekende, stierf zij in eenen
gelukkigen ouderdom; zij had de volheid van hare
dagen bereikt.

De hooge ouderdom is eene eerekroon als hij op de
wegen der gerechtigheid gevonden wordt.

SPREUKEN, XVI, 31.

In de vreeze des Heeren gelcefd hebbende is zij in
vrede gestorven.

TOB. XIV.

De rechtveerdige, gekomen op zijn sterfbed, aan-
schouwt de gevaren waaraan hij is ontsnapt, den ar-
beid dien hij heeft gedragen, den strijd waarin hij
heeft overwonnen, en in 't gedacht van zijn deugd-
zaam leven verwacht hij met volle vertrouwen, de
komst der glorie en het bezit van zijnen God.

H. BERNARDUS.

Gij allen die mij duurbaar waart op aarde, vergeet
mij niet in uwe gebeden.

Eens de vier Akten lezen.

(7 j. en 7 maal 40 dag. afl.)

Eyne. — Drukkerij M. Van Maercke.