

Gelukkig diegenen die zich op den weg des levens onbevlekt bewaren en volgens de wet des Heeren wandelen

Ps. 118, 41.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

HENRICUS VAN AERSCHODT

lid der Maatschappij „ Ste Cecilia ”

geboren te Sint-Ulrich-Capelle, den 1 Januari 1844 en aldaar godvruchtig overleden den 8 Januari 1908, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij is door het lijden beproefd geworden gelijk het goud door het vuur, met geduld heeft hij de beproeving onderstaan want hij was een oprecht en deugdzaam man, vreesde God en week af van het kwaad.

(Wijsh. Job.)

De vrede der ziel op het sterfbed en de christelijke kloekmoedigheid, zijn het begin van de vergelding der rechtveerdigen.

Lieve Bloedverwanten en Vrienden, met wien ik zoo graag omging, heb medelijden met mij, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

De lijkdienst, gevolgd van de begrafenis, zal plaats hebben op Vrijdag 10 Januari, om 9 ure, in de parochiekerk van Sint-Ulrich-Capelle.

Een dienst van wege het genootschap van den H. Joseph, zal later plaats hebben.

Een tweede dienst van wege de H. Onbevleete Ontvangenis, ook later.

St-Ulrich-Capelle, V. De Bremaeker.