

God heeft hem de eer vergund van eenen hoogen ouderdom te bereiken, doch duizend jaar zijn voor uwe oogen o Heer, gelijk de dag van gisteren, die voorbij is.

Dan. 13 Ps. 89

Bid voor de ziel † van zaliger

**Mijnheer CYRILLE VAN ASSCHE,**

Echtgenoot van Mevrouw

**Pharailde VANDERSCHUEREN,**

*Geboren te Everbeek, den 19 April 1849 en  
aldaar overleden den 6 Januari 1938.*

Voorzien van de HH. Sakramenten.

---

Die in de gerechtheid wandelt, oprecht is in zijne woorden en de waarheid bemint, zal eene woonplaats vinden in het hoogste der hemelen en zal den Koning der heerlijkheid in den glans der schoonheid aanschouwen.

Ps. 33, 15, 17.

Hij verwachtte de dood met de zoete rust en de vaste hoop van een goed geweten, vol betrouwen op Jezus, Maria en Jozef. . H. Lig.

Vaartwel, beminde Echtgenoot, lieve Kinders en Kleinkinders, dat de liefde altijd onder U heersche en zijt mij indachtig in uwe gebeden.

Heer, gij zijt mijne hoop geweest, ontvang mij nu volgens uw woord, en berooft mij niet langer van mijne verwachting.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. 7 q. afl.

Zoet Hart van Maria, weest mijne zaligheid.

300 dagen aflaat.

---

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt