

Mijn lichaam is bezweken : Heer, gij zijt  
mijn hoop en mijn aandeel. Ps XVII.

Bid voor † de zielerust  
van Mevrouw

## EMMA VAN ASSCHE,

Echtgenoot van Mijnheer

**ALPHONSE VANLIERDE,**

Geboren te Segelsem, den 18 Oktober 1881  
en overleden te Everbeek den 7 Mei 1936.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

God heeft het tegenwoordig leven met  
ellenden vervuld, om ons de waarde van  
het toekomstige te doen kennen. H. Ephr.

Waarom was mijn ziekte zonder hoop en  
bleef ze ongeneesbaar? Omdat Gij, o Heer,  
gehandeld hebt volgens uw goddelijken wil:  
uw wil geschiede op aarde als in den hemel.

Zij was bekleed, als uitverkorene van God,  
met genade, goedheid, ootmoedigheid en  
verduldigheid: ook blijf haar gedachtenis  
in zegening. Colon

Bemide Echtgenoot, tot weerziens in  
den hemel. Dat de rust, die ik nu geniet, in  
u verzachte de smart der scheiding. Gij,  
liefste Kinderen, volgt mijn voorbeelden na  
bemint en eert uw vader al de dagen zijns  
levens. Duurbare Bloedverwanten en vrien-  
den, wij blijven door de liefde vereenigd in  
God. Hierboven vraag ik hulp en steun voor  
u. Gij allen bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 d. afl.

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdouckt