

Bewaar in uw hart, de gedachtenis van  
uwen vriend. Eccl. XXXVII.

Bid voor † de zielerust  
van

## Jean-Baptiste Van Assche

geboren te Everbeke, den 9 Mei 1857 en  
aldaar overleden den 24 Juli 1928.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Gelijk het God behaagde, zoo is het ge-  
schied; de naam des Heeren zij gebenedijd.

Wat ons meest vertroost zijn zijne goede  
voorbeelden en zijn levendig geloof, god-  
vruchtig en rein was zijn leven, zachtzin-  
nig, en vol-liefde was hij voor iedereen.

De goedheid en de zachtmoedige inborst  
maken den mensch aangenaam en doen  
hem overal vrienden ontmoeten.

Ik bedank u voor al uwe zorgen, gij die  
mij bemind hebt vergeet mij niet. Ik ver-  
wacht u bij God, waar ik bid om eens met u  
allen in de eeuwige vreugde des Hemels  
vereenigd te zijn.

Vaartwel mijne vrienden, het eenigste dat  
ik van u vraag is mij in uwe gebeden in-  
dachtig te zijn. En gij, mijne bloedverwan-  
ten vergeet mij niet als gij zult bidden.

Mijn Jesus, barmhartigheid 100 d. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht,  
300 d. afl.

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt