



Wilt gij, o mensch, gelukkig sterven,
Dan moet gij 's werelds wellust derven,
En lijden hier voor Jesus' Naam,
En met uw kruis ten Hemel gaan !

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw MARIE-ELODIE VAN ASSCHE

echtgenoot van Mijnheer Nestor Bovyn

geboren te Ooike den 29 Juni 1876 en godvruchtig overleden te Oudenaarde den 30 Mei 1943, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De dierbare afgestorvene is ons voorgegaan door een zorgzaam en werkzaam leven; geen last viel haar ooit te zwaar; van den vroegen morgen tot den laten avond was ze steeds onvermoeibaar aan haar taak, zoolang haar krachten het vermochten. En meteen was zij ten allen tijde een trouwe dienaar van den goddelijken Meester, Wiens Wet ze erkende en beleefde, Dien ze opzocht door haar regelmatig gebed, en Wiens bijzonderen zegen, zoolang het haar mogelijk was, ze elken Vrijdag ging afsmeeken in zijn Hoogheilig Liefdeoffer. Voorwaar mag op haar 't bemoedigend woord van den Psalmist toegepast : « Gelukkig zijn zij die doen wat recht is en die ten allen tijde de deugd betrachten. » Ps. 105, 3.

Haar leven is ook, vooral de laatste jaren, in werkelijkheid een ware lijdensweg geweest. De Heer heeft haar beproefd als goud in den smeltoven (Sap. III, 6), doch sterk door haar christelijke overtuiging wist ze steeds zonder morren den weg te volgen dien de goddelijke Zaligmaker haar was voorgegaan. Zoo had zij zich lang met een gerust gemoed tot O. L. Heer gekeerd, betrouwend op de troostende vermaning van den Apostel : « Wie met Jesus lijdt zal ook eens bij Hem de vertroosting vinden. » II Cor. I. 7.

Bemide echtgenoot, geliefde broeders en zusters, die alle mij met ware genegenheid en beste zorgen hebt omringd, en gij beste nichten en neven, die ik zoo teederlijk bemide, weest gedankt om uw goedheid en gedenkt dat de Heer mijne ziel gelouterd door het langdurig en bitter lijden tot Zich heeft teruggeroepen in de oorden van duurzamen vrede. Laat mij thans voortleven in uwe gedachte en in uw dagelijksche gebeden, met de vaste hoop dat wij weldra bij den Heer in onverwelkbare liefde zullen vereenigd worden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.