

O Maria, hoe gelukkig zijn deze die uwen naam  
beminnen, zij zullen niet vreezen in de uur des  
doods.

H. BONAV.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**Marie-Therese Vanassche**

WEDUWE VAN

**Camiel Michiels**

*geborente Everbeke St Jozef, den 9 Augusti 1859  
en aldaar overleden den 22 November 1919.*

voorzien van de HH. Sakramenten

De dood die volgt op een deugdzaam leven, mag  
niet aanzien worden als een ongeluk, want de  
dood van den rechtvaardigen is kostbaar in de  
oogen van God en zijne gedachtenis zal in zegening  
blijven.

H. AUG.

Werkzaam en met zorgen heeft zij hare dagen  
in de vrees des Heerens overgebracht, daarom is  
zij in vrede gestorven.

JOB VIII.

Vertroost u, beminde kinderen, lieve broeder en  
bloedverwanten, bedroefd u niet gelijk deze die  
gene hoop hebben, ik verlaat eene aarde van ellen-  
den voor het rijk van vrede. Wij zullen eens in het  
aanschijn Gods vereenigt worden, om te zamen  
het eeuwig geluk te genieten. In afwachting ver-  
geet mij niet in uwe gebeden,

Genadige Jesus, schenk haar de eeuwige rust.

7 jar. en quadr. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt,