

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



Bid voor de ziel van

## Albertine Van Audenhove

dochter van

Leo V. Audenhove & Louise De Bock

geboren te St Maria-Horebeke den 29 Oogst 1928  
en aldaar vroom in den Heer ontslapen  
den 10 October 1943

Zij was lid van den Eucharistischen Kruistocht  
en van de Confrerie van de H. Barbara



Jonge menschen zijn voor ons geheimen zwaar van beloften; voor God was het leven van Albertine geen geheim en de belofte is de veiligheid, de vrede, het geluk van den hemel; de belofte is Hij zelf, Die zich geeft aan haar omdat zij zich binst haar korte leven gegeven heeft aan Hem in gebed in reinheid, in edelmoedigheid, in onderwerping, in verdueligheid, in vertrouwen, in kinderlijk-schoone liefde, in trouw.

Ware het niet om de scherpe pijn van de ziekte wij zouden haar benijden, want het leven is ons maar een gave om op te gaan naar God. Zij is gespaard van veel ontgoochelingen en misbaar en heeft den Heer behaagd, Die haar nu heeft verkooren.

Lieve Vader en Moeder, de ziekte heeft mijn hoofd en hart gebroken, maar in mijn ziel blijft levendig mijn dankbare kinderlijke liefde voor alles wat gij waart en deedt voor mij. Mijn liefste Zusters en Broeder, ik dank U voor uwe zorgen en genegenheid; dat uw leven de troost en trots weze van Vader en Moeder, en bidt met hen voor mij uw lievende zuster.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

---

Horebeke. druk. De Clippele