

H. Hart van Jezus, Ons toekome uw rijk.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**LUCIEN VAN AUDENHOVE**

zoon van

**Mijnheer Hilaire en Mevrouw Zoë Verhoeven**

geboren te Sinte Maria-Lierde, den 9 Januari 1924  
en overleden te Bois-du Luc bij een mijnongeval.

---

Zulke dood slaat ontreddeering in de harten. Hier is de dood een mysterie voor den oppervlakigen geest. Zoo jong en onverwachts geslagen; de opperste strijd, het belangrijkste van dit jong leven, waarvoor dwaze menschen uitstel eischen is reeds voor Lucien afgehandeld. Was het om U voor te bereiden dat de Heer U laatst nog op uw ziekbed vasthield, om uw hart van uw kindjaren zoo gauw niet te vergeten? Uw zacht gemoed, gehoorzaamheid en werklust maakten het u gemakkelijk het pad der deugd te bewandelen.

Moeder en Vader: gij herhaalt wel bitter met de H. Schrift. «Kastijdt uw zoon, en doet hem hard werken, uit vrees dat hij niet schandig leve door uwe schaamteloze zwakheid!» (eccl. 30, 13) Uw leven is voor God en menschen verdienstig: Gij hebt uw plicht als ouders volbracht: uw zoon Lucien heeft Gods' wil in U geëerbiedigd. Bad hij elken dag niet, wat hij op uw school leerde: Uw wil geschiede! De Heer gaf en de Heer nam.

Vaarwel vader en moeder, ik wacht U in den hemel. 't Was beter zoo! Zuster en broeders, bidt voor mij, gedenk bij de slagen van het volle leven, die God mij gespaard heeft, dat uw broeder in jeugdige frischheid, de wijsheid des hemels geërfd heeft en over U waakt!

Bidt voor mij: familieleden, vrienden, kennissen.

Sottegem. dr. «De Beiaard», uitg. Wwe Suys.