



BID VOOR DE ZIEL VAN

REMI VAN AUDENHOVE

echtgenoot van

EMMA VAN DER STICHELEN

geboren te Ste Maria-Hoorebeke

den 27 Februari 1866 en aldaar overleden

den 22 October 1924,

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

lid der genootschappen van

de **H. Barbara**, en den **H. Franc. Xaverius**



Op U, o Heer, heb ik mijne hoop gesteld, laat mij nimmer beschaamd worden! Red mij naar uwe rechtvaardigheid en verlos mij. Ps. LXX 1.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.

Mijne beminde Echtgenoot, mijne teergeliefde Kinderen, ik verlaat u voor een wijle ; want ons scheiden zal van korten duur wezen om eeuwig dan samen gelukkig te wezen bij God. Daarom droogt uwe tranen en weest moedig, want de elenden van dit tranendal leiden de geneugten van 't eeuwige Vaderland. Hebt dank voor uwe teederheid en goede zorgen en tot wederziens bij God.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quad, afl.)

R.

I.

P.

HOOREBEKE, DRUK. DE CLIPPELE-VAN WYMEERSCH