

"God is onze toevlucht en onze sterkte,, Kerk. geb.
+ GEWAARDIG U HEER,
MET HET EEUWIG LEVEN TE BELONEN
DE ZIEL VAN UW DIENARES
MEVROUW

Maria - Melania Van Bastelaere

weduwe van Mijnheer Jozef De Maeyer,
geboren te Lokeren de 6 Februari 1864 en godvruchtig overleden te Deftinge de 15 Februari 1949, voorzien van al de genademiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk.

Verleen ons o God, niet zozeer te bedenken, wat wij door haar sterven verloren hebben, maar eerder te gedenken, wat Gij ons door haar leven geschonken hebt. Opdat de smartelijke aandoening van ons menselijk gemoed, overstemd worde door de hartelijke voldoening om uw goddelijk Goed.

Wij danken U God "oorsprong van alle opbeuring en vrede, die ons troost in elke beproeving,, (II Cor. 13-4) om het onuitwisbaar, heilzaam en stichtend levensbeeld van de dierbare afgestorvene.

U Dankt een Zoon-Priester, om de moederlijke opvoeding, kiem van zijn verheven roeping, om de jaren van innig-vroom en biddend meelevan van zijn vreugde en zijn zorg in de apostolische bediening. U Dankt een Dochter-Moeder, omdat zij in haar mocht zien en ondervinden, hoe een Moeder niet sterft maar voortleeft in wat ze geeft aan haar kinderen.

U Danken de talrijke Kleinkinderen, om de godsvrucht en de deugd hun door Grootmoeder ingeprént ; zalige indrukken die blijvend zullen nawerken in hun ontvankelijke verbeelding.

"Wij danken U, wij aanbidden U, wij verheerlijken U, want Gij alleen Christus zijt de Heilige, de Heer, de Allerhoogste,, (Gloria der H. Mis) Door de voorspraak van de H. Maria, Moeder Gods, Heer wees haar ziel genadig.

De familiën DE MAEYER, WOLLAERT en
VAN BASTELAERE, DANKEN U.

Drukkerij Edgard De Croo, Overboelare.