

Wie God vreest, moet de dood niet vreezen, want
zij zal voor hem eene bron van geluk zijn. Eccl, I, 13.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Joannes - Franciscus VAN BELLE

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Julia BORREMANS

*Lid van de Broederschap der Geloovige Zielen
van Itterbeek,*

*Erelid van de Koninklijke Fanfaremaatschappij
van Dilbeek,*

geboren te St-Martens-Lennik, den 22 September 1871,
en zeer godvruchtig overleden te Dilbeek,
den 6 October 1941,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zachtjes is hij ontslapen in den Heer, met die kalme bovennatuurlijke berusting, welke eene bron van onschatbare genade is voor degenen die naar God gaan en een zoete troost voor degenen die hier achterblijven.

Vaarwel beminde echtgenoote, kinderen, kleinkinderen en familieleden, gij weet hoe ik onder u geweest ben, niets verwaarloozende wat voor u goed was. Voortaan zult gij mijn aanschijn niet meer zien.

Tot wederziens, gij allen die ik liefheb en bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil! 300 d. afl.

De plechtige lijkdienst en begrafenis hadden plaats te Dilbeek, op Donderdag 9 October 1941, om 10 u.

Een dienst vanwege de kinderen zal plaats hebben in de kerk van Dilbeek, op Dinsdag 14 October te 9 u.

Een dienst vanwege de Broederschap der Geloovige Zielen zal plaats hebben te Itterbeek, den Donderdag 16 October, om 9 uur.

Drukkerij Em. Tiebout, Dilbeek.