

Gelijk wij gelooven dat Jezus gestorven is & verzezen,  
evenzoo gelooven wij vast, dat de Heer, degenen die  
in Hem ontslapen zijn, eens opwekken zal en met Hem  
vereënigen. *1 Thess. IV.*

†

## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Jan - Baptist VAN BENEDEN**

echtgenoot van Mevrouw

**Leontine VAN DE WALLE,**

geboren te Eine den 11 Mei 1858 en godvruchtig  
overleden te Oudenaarde den 19 Februari 1943,  
*gesterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.*

**Hij was lid van het Xaverianengenootschap.**

Gelukkig de man die op den Heer vertrouwt. *Ps. 33, 9.*

Evenals zilver beproefd wordt door het vuur en goud  
door den smeltoven, alzoo beproeft de Heer de harten.  
*(Spr. XVII, 3)* - Ik heb lastige dagen en droeve nachten  
geteld, en mijn leven is in smarten geëindigd. *Job 11.*

Op U, o Heer, heb ik ten allen tijde mijn betrouwen  
gesteld, en door U gesterkt, heb ik getracht geduldig  
de lasten te dragen van het leven. En toen de uiterste  
beproeving kwam heb ik, gesteund door de genade-  
middelen der H. Kerk, mij met gerust gemoed naar U  
gericht, betrouwende op 't troostend woord van den  
Apostel: «Wie met Jezus lijdt zal ook eens bij Hem de  
vertroosting vinden.» *11 Cor. I, 7.*

Bemide echtgenote die zoo trouw aan mijn zijde  
hebt gestaan op de lange levensbaan, en zoo edelmoe-  
dig u hebt geofferd voor het welzijn van ons talrijk  
kroost, en gij mijn geliefde kinderen & kleinkinderen,  
die zoo liefderijk en offervaardig naast ons hebt gestaan  
om te ijveren voor het geluk en de welstand van ons  
huisgezin: dat de Heer u zegene! Blijft in innige liefde  
eendrachtig rond moeder geschaard, en gedenkt mijne  
ziel in uw dagelijksche gebeden. — Lieve broeder,  
bloedverwanten en vrienden-Xaverianen, weest mijne  
ziel indachtig en tot weerziens bij den Heer!

*Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!*

7 j. & 7 q. afl.