

Waakt, want gij weet niet op wat uur de Heer zal komen.



TER ZALIGE GEDACHTENIS
VAN MEVROUW

LEONIE VAN BRABANDT

WEDUWE VAN MIJNHEER

EMIEL VANDERRASIEREN

*geboren te Eyne den 8 Maart 1865 en na eene korte ziekte overleden te Mullem, den 2 Decem-
ber 1933, versterkt door de H. H. Sacramenten.*

Zij was lid van de genootschappen van de H.
Barbara en van 't H. Hert.

In stille eenvoudigheid bracht zij haar leven door, God vrezend, voor haar huisgezin bezorgd, aan hare plichten getrouw. Haar echte en diepe godsvrucht, haar minzame omgang, haar ingeboren goedhartigheid maakten een voorbeeld voor allen die haar omringden; ook zal hare gedachte-
nis in eere blijven.

Gelukkig de mensch die de uur der dood altijd voor oogen heeft, die in zijn bezorgdheid voor het tijdelijke ook bezorgd is voor het eeuwige, die niet uitsluitelijk zwoegt om hier schatten te verzamelen die men verlaat, maar, alles doende om God en met God, schatten oogst voor het toekomstige leven.

Vaartwel, mijne duurzame kinderen; bewaart in uw geheugen de gedachtenis uwer moeder, vergeet mij niet in uwe gebeden, blijft onder u vereenigd in dien christen vrede die uw geluk zal uitmaken in dit en in het ander leven.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.
300 dag. afl.

R. I. P.

Photo ABEL CLAERHOUT, Deinze.