

Onze Vader, Uw wil geschiede.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Emilie VAN BRAKEL

Weduwe van Mijnheer

KAREL JACOBS

geboren te Maria-Lierde, den 2 Februari 1867,
en overleden te Ninove, den 8 Maart 1943,
voorzien van de HH. Sacramenten.

Lid van verschillende Genootschappen.

Zij was een zorgzame echtgenootte en een goede moeder die de wegen van haar huis gadesloeg. Opgevoed in de vreeze des Heeren bewandelde zij steeds den weg der geboden. Zij week af van het kwaad en deed het goede, ook vreesde zij de dood niet, met gerust gemoed gaf zij hare ziel in de handen van den Oppersten Rechter.

Zalig de mensch die den Heer vreest en groot vermaak stelt in Zijn geboden. Ps.

De ouderdom is een eerekroon als hij gevonden wordt op den weg der gerechtigheid.

Beminde kinderen, kleinkinderen, broeder en Bloedverwanten, de Heer heeft mij tot Zich groepen, ik heb een tranendal verlaten om een plaats binnen te treden van eeuwig geluk. Troost u, onze scheiding is niet van blijvenden duur. Gedenkt mijne lessen en goede voorbeelden. Eens worden we voor altijd vereenigd in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

R. I. P.

Men bidde de 4 akten tot lafenis harer ziel.

7 j en q.

P. C. 1151.