

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Zalige gedachtenis van

Mijnheer

ARTHUR-GHISLENUSVANBOCHAUTE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-LEONIA COESENS

geboren te Geeraardsbergen,
den 16 December 1862 en overleden te Nederbrakel,
den 9 Juni 1917,
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden



Als een schaduwbeeld gaat de mensch voorbij;
te vergeefs slooft hij zich af. Hij zamelt op en weet
niet voor wien hij vergadert! Ps. 38.

Waakt, omdat gij noch den dag weet, noch het
uur. Mt. 25. 13.

De Heer kwam hem ter hulpe op het bed zijner
smarten. Ps. 40, 4.

Onze God is een toevlucht en sterkte, een hel-
per in de groote verdrukkingen, die ons overkwa-
men. Ps. 45, 2.

Beter is het op den Heer te vertrouwen, dan te
vertrouwen op menschen.

Beminde Echtgenoote, lieve Kinderen thans van
mij verwijderd, groote droefheden en kwellingen
kwamen ons over. Hoe zal uw harte bloeden bij
't vernemen mijner haastige dood! Doch schept
moed; op lijden zal vreugde volgen. Bidt voor mij
intusschen en vaart eeuwig wel.

Zoet hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. a.

R. I. P.

Nederbrakel. - We O. Van Nieuwenhove & A. Vand.Driessche