

Het Sacrificie dat Gij van ons vraagt o Heer is pijnlijk... Doch met christelijke onderwerping zeggen wij: Vader, dat niet onze wil, maar de uwe geschiede.

BID VOOR † DE ZIEL

van

Francies Van Bochaute

echigenoot van

Marie-Zulma Rogge

geboren te Nederbrakel, den 26 Januari 1895
en aldaar overleden den 18 September 1927
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden



God heeft ons het leven niet gegeven als eenen eigendom, maar als eenen pand die Hij alle uren kan wedereischen. Gelukkig dan de mensch die kan zeggen; mijn hart is bereid mijn Heer en mijn God op u heb ik al mijn betrouwen gesteld hertver scheurend voorwaar is het verlies van dezen die wij zoo beminnen. Maar hoe groot onze liefde voor hem was hoe grooter moet ook voor ons de troost zijn van verzekerd te wezen dat zij in t'andere leven ten volle gelukkig zijn.

Welbeminde echtgenoot, onze scheiding is lastig; te vroeg heeft de vrede dood de banden van liefde gebroken die ons beide herten verenigden, nog lange jaren konden wij samen gelukkig zijn, maar verdraag kloekmoedig die harde beproeving aan u vertrouwd ik onze lieve kinderen die onze liefde uitmaken moge de Heer ze bewaren voor u en voor Hem voor u en voor hen wilde ik genezen doch God heeft het anders geschikt; nu is het tijd dat ik wederkeer tot Hem die mij gezonden heeft, tot wederziens in den Hemel daar zal ik u helpen door mijn gebeden iustussen vergeet mij ook niet, en gij allen bloedverwanten en vrienden bidt voor mij.

Mijn Jezus bermhertigheid

100 d. afl