

Onze Vader die in de Hemelen zijt... uw Wil  
geschiede op aarde als in den Hemel.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**Elisa, Alina VAN BOCKSTAL**

Echtgenoot van Mijnheer

**Arthur VAN GARSSE**

Lid der Confrerie van het H. Hart

en Beschermlid van den Bond der Kristene Moeders.

Geboren te Appels den 23 Januari 1875 en  
aldaar godvruchtig overleden den 11 Jan. 1940  
versterkt de H.H. Sacramenten.

Het leven van den mensch op aarde is een strijd ;  
heel ons leven lang hebben wij ons Kruis te dra-  
gen.

Moest de Christus dan niet lijden en zoo in  
zijne glorie komen? Lucas 24.

Loof den Heer mijns ziel ! en dat alles wat in  
mij is zijn heiligen Naam zegene. Ps. 52.

Gelukkig de mensch die naar de stem van God  
luistert, zijn leven aan zijn dienst wijdt ; zijn  
loon zal groot zijn in den hemel. Zoo, deed de  
dierbare overledene : heel haar leven zocht zij  
haar behagen in God, in gebed, in werkzaam-  
heid en bezorgdheid om haar huisgezin ; de be-  
proeving en ziekte aanvaarde zij gelaten en  
offerde dagelijks haar lijden op aan den Heer.

Zoo stierf zij onthecht van de wereld en het  
leven, alleenlijk meedragend de liefde van haar  
dierbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen,  
Broeder, Zusters en Familie, en de zoete gedach-  
tenis van hunne genegenheid en zorgen.

Blijft mij allen in uwe gebeden gedachtig. Gij  
vooral mijn Zoon en Broeder priesters des Aller-  
hoogsten, gedenkt mij dagelijks aan het Heilig  
Altaar

Zoet Hart van Maria. wees mijn heil.

(300 dag. aflaat).

Drukh. Jos, SPITTAELS, Koster, Appels.