

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. Amen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Georges VAN BOCKSTAEL**

zoon van

**August en Camilla VAN WIJMEERSCH**

geboren te Oprakel den 19 Maart 1916 en godvruchtig  
overleden te Nederbrakel den 29 Augustus 1933.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

---

De onverbiddelijke dood knakte den duurbaren jongeling, als een lente bloem, in volle jeugd. Wreed knaagde de ziekte welke hem over eenige maanden aan ons zicht ontroofde, maar versterkt in christus lijden heeft hij met onderwerping, ja met liefde, de folteringen onderstaan.

Zijn geluk bestond in God te dienen, zijne geboden te onderhouden en in zijne tegenwoordigheid te wandelen. — Gelukkig dan zij die onberispelijk van gedrag zijn en vlekkeloos wandelen op den weg des Heeren; God is goed voor hen die zuiver van hart zijn: voor dezen is het rijk der hemelen.

Duurbare Vader en Moeder broeder, zusters en bloedverwanten ik moet u al te vroegtijdig verlaten, gaarn nochthans was ik nog bij u gebleven, groot is de beproeving die God u verzendt, staakt uwe tranen en onderwerp u aan den wil van den Heer.

Heb dank duurbare ouders, voor de kristelijke opvoeding, voor uwe lessen, voor uwe voorbeelden, voor de zorgen mij toegewijd; wat gaven ze mij troost in mijn ellendig lijden, Dat de Heer u loone. Een laatste grint smee ik u: stort een vurig gebed tot lafenis mijner ziel Vaarwel! wij zullen elkander wederzien in den Hemel.

Mijn Jezus, Bermhertigheid.

300 d. af.

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.