

†  
**BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER**

# JAN VAN BOXSTAEEL

**echtgenoot van Leonie Van Der BIEST**

geboren te Woubrechtgem den 8 April 1863 en  
aldaar godvruchtig overleden den 28 April 1947  
voorzien van al de rechten onzer Moeder de H. Kerk

Hij was een man door God bekleed met wijsheid en  
voorzichtigheid; goedwillig en gediensig jegens  
iedereen, ging hij met veel zachtmoedigheid te werk.

Wat God aangenaam was heeft hij steeds gedaan;  
nochter rechter noch ter linker zijde is hij afgeweken.  
Allen die hem kenden loofden hem, eerden hem en  
beminden hem om zijn stichtende levenswijze.

Als een forschen eik opgegroeid werd de sterke  
man als door een bliksemschicht neergeveld; de kwel-  
lingen van zijn verder leven heeft hij gedragen zon-  
der morren of zonder wraakgevoel; zijn moedige  
ziel kon men nietter neer slaan. In God vond hij rust  
en hoop; de liefdevolle verzorging van echtgenote en  
en kinderen waren hem een troost.

Bemінде echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen  
gij zijt nu in droefheid bij mijn afsterven doch troost  
U bij de gedachte dat de Goede God mij nu reeds  
loon voor mijn werk heeft geschonken. Gedenkt al-  
tijd de lessen van Uw vader.

Gij allen die mij bemind hebt hierbeneden bidt voor  
mij, gij vooral teerbemind kind die U geheel den Heer  
hebt geschonken. Van uit den schonen hemel waak ik  
over U.

Jesus, Maria, Jozef, (7 j. 7 q. aflaat.)

---

Uitg. M. Van BOXSTAEEL, Woubrechtgem