

De rechtvaardige sterft gerust; zijne dood is slechts de overgang tot een beter leven.  
(H. Bernardus )



**BID VOOR DE ZIEL.**

van

**Maria-Sophia-Zenaïde Van Boekstaele**

dochter van wijlen

**LEOPOLD en van MARIA-THERESIA VAN HUFFEL**

geboren te Nederbrakel,

den 22 December 1889 en aldaar overleden,

den 20 April 1909.

**Voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden.**

.....

Zoo vroeg... in d'ochtend zon in volle lente van 't leven,  
Heeft Maria haar ziel den Heer terug gegeven!  
Zoo vroeg... alseene bloem die pas aan 't bloeien stond,  
Door rukwind afgeknakt, zij boog en viel te grond!  
Nogthans geen zucht, geen traan! Neen, vreezen, schrikken  
En wou, noch deed ze niet, de laatste droeve dagen.  
Op God, den Heer heeft zij, haar hoop, troost en moed  
Gesteld, en ontvangt nu des Hemels erf en goed.  
De wereld... wist ze wel is vol ellende en smarten,  
Daar is geen vreugd noch vree te vinden voor ons harten,  
Zij ging heen 't brave kind, naar hoog're, bet're streken,  
En is nu alle kwaad en alle pijnen ontweken !

Zij was uw kind, O Maria, toon dat Gij hare Moeder zijt.

Dierbare moeder; lieve broeders en zusters, weent niet  
meer gelijk zij die geene hoop hebben. Weldra zullen wij  
malkander wederzien.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil.

300 dagen afl.

R.

I.

p.

Nederbrakel, Drukk. Jos. RADYS GALLE, Markt.