

Genadige en barmhertige God, wees gezegend nu en
in de eeuwigheid; want gelijk Gij wilt, zoo is het
geschied, en wat Gij doet is wel gedaan.

Navolging.



TER NAGEDACHTENIS VAN
Pauline VAN BOXSTAEL

weduwe van

VICTOR DE COOMAN

*geboren te Woubrechtgem, den 15 Maart 1865, en
godvruchtig overleden te Herzele, op 16 Augustus 1940;
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden*

Deze duurzame afdijvige was eene goede en deugd-
zame kristene, eene voorbeeldige en wijze moeder,
eene vrouw vol eenvoud en vreedzaamheid in haren
omgang met den evenmensch. Daarom werd zij be-
mind van God en van de menschen en zal hare ge-
dachtenis in zegening blijven.

De Heer beproefde haar door het lijden. Een nacht
vol duisternis en storm kwam over haar heengevaren
en met Job mocht zij zeggen: ik ben tot het niet ge-
bracht, en gelijk de wind alles wegneemt zoo is mij
ontnomen wat mij duurzaam was, en mijn geluk is
voorbij als eene welk.

Door veel kwellingen heen moet de mensch ten He-
mel opgaan.

Vaartwel, duurzame Kinderen, Kleinkinderen en
Bloedverwanten. Bewaart mijn aandenken in uw ge-
heugen en toont vooral door uwe gebeden dat gij mij
achtet en liefhadt.

Hert van Jezus, brandend van liefde tot ons, ontvlam
ons hert van liefde tot U. 100 dag afl.

R. I. P.

Drukk. R. Van Boxstael, Herzele.