

Wie de Heer vreest zal in zijn laatste uur gezegd worden.



VROOM EN LIEFDEVOL AANDENKEN VAN

Mevrouw

**MARIE-ANNA VAN BOSSUYT**

echtgenoot van

**Mijnheer Libert DUPONT**

geboren te Halle, de 16 Juni 1888, en godvruchtig overleden te Laken-Brussel, de 16 November 1953, voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden

De duurzame overledene, die wij betreuren was een brave vrouw. Wie haar kende moest haar beminnen om haar goedheid en naastenliefde.

Zij had een diepe godsvrucht voor onze Lieve Vrouw en de H. Antonius van Padua. Telkenjare volgde ze regelmatig de negen Dinsdagen van de H. Antonius in de Sint-Niklaaskerk.

Vele jaren heeft ze het beeld van O. L. Vrouw van Halle in de processie gedragen en was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Onverwachts en veel te vroeg werd ze ons ont-rukt, doch met gelatenheid aanvaardten we Gods H. Wil en ondoorgronbare inzichten.

Het welzijn en haar huisgezin lagen haar nauw ter harte en waren haar voortdurende bekommernissen.

Duurbare echtgenoot, heb dank voor de liefde en genegenheid mij betoond. Troost U bij de gedachte dat wij elkander zullen terugzien in de Hemel.

Lieve kinderen en kleinkinderen, vaartwel, blijf elkander in ware onderlinge liefde en genegenheid helpen, troosten en steunen.

Bewaart mijn gedachtenis in uw gebeden. Ook gij mijn familieleden bidt voor mij.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn Heil.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

O. L. Vrouw van Halle, bid voor haar!