

De Calvarieberg is bestegen: pijnlijke en jarendurende bestijging. — De martelie is voltrokken. — Het uur der belooning is geslagen; de dood heeft haar gebracht in de plaats van lust en geluk.

✱ TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

ELODIE VAN BRACKEL

echtgenoot van Mijnheer **Gustave Verhoeven**

Geboren te St Maria-Lierde, den 23 September

1864 en aldaar godvruchtig overleden,

den 16 November 1942.

Voorzien van de H. H. Sakram. der stervenden.

Haar leven en haar dood waren deze van een diepgeloovige vrouw. Zulk leven bereidt voor tot zalig sterven; zulk sterven leert voorbeeldig leven.

Voor haar familie was de dierbare overledene een voorbeeld als echtgenoot en een toonbeeld als moeder; zij had dan ook de groote voldoening met onschatbare zorgen door hare kinderen omringd te worden en hun lof en zegeningen te verwerven.

Het beliefd den Heer haar met een pijnlijke en langdurende ziekte te beproeven, droevige dagen en bange nachten heeft zij doorleefd; zij verdroeg haar onverhelpelijk lijden in vereeniging met het bitter lijden van onzen Zaligmaker.

Engelen des Heeren, komt haar te gemoet, ontvang haar gelouterde ziel en brengt ze voor het aanschijn der Allerhoogsten.

Mijn lieve echtgenoot, mijn teerbeminde kinderen, ik vertrek uit deze wereld waar ik veel geleden heb. Vergeet mij niet in uwe gebeden: ik heb van u allen zooveel gehouden, blijft onder elkander vereenigd — eert uwen vader al de dagen van zijn leven — dient God getrouwelijk en leeft zoo dat ge nooit den dood hoeft te vreezen, éénmaal komt dan het blijde wederzien in den Hemel!

H. Hart van Jezus ik betrouw op U! (300 d. afl.)

De akten voor de duurzame overledene.

(7 j. en 7 q.)

druk. «De Beiaard» We Suys, Ste Maria-Lierde.