

Die den Heer vreest zal wel varen in zijn  
uiterste, en op zijn sterfdag zal hij gezegend  
worden. Ps XVII.

Bid voor de † Ziel van

## ALFONS VAN BREUSEGHEM,

Echtgenoot van

### IRMA SOETENS

*Geboren te Everbeek den 25 Maart 1870 en  
aldaar overleden den 31 Maart 1937.*

Bediend van al de H.H. Sakramenten

---

Hij werd door iedereen geacht, omdat hij  
goed en rechtvaardig was, en niemand sprak  
van hem eenig kwaad. Jud. VIII.

Met kloekmoedigheid heeft hij zijn smarten  
verdragen, deze troostende woorden vóór oogen  
hebbende : Zalig de mensch die de kwel-  
lingen met verduldigheid lijdt : want na de  
beproevingen zal hij de kroon des levens ont-  
vangen, Jac. I.

Hij aanvaarde gewillig wat hem overkwam,  
hij bleef in vrede gedurende zijn leven en  
behield de verduldigheid op den dag zijner  
ellenden. Eccl, II.

Beminde echtgenoot, lieve kinderen en klein-  
kinderen, bloedverwanten en vrienden, ik  
verlaat u, te vroeg, maar Gods wil geschiede !  
Vergeet mij niet in uw gebeden. Dient God ge-  
trouw, en leeft zòò dat ge nooit de dood hoeft te  
vreezen, wanneer ze u ook overkome. H. Ant.

Jezus, Maria, Jozef! (300 d. afl.)

Everbeek druk. Depessemier-Vanderdonckt