



Tot vroom aandenken aan  
**Z. E. P. Camillus Van Breusegem**

m. s. c.

Geboren te Sint Martens-Lierde op 19 Maart 1886,  
legde zijn Geloften af op 4 Oktober 1906,  
ontving de H. Priesterwijding op 13 Augustus 1911,  
ingeslapen in de vrede des Heren, te Wilrijk, op 22 Juli  
1950, voorzien van alle Troostmiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk.

Zijn confraters gedenken zijn hartelijke omgang;  
zijn oud-leerlingen, die hij bijstond op de weg naar het  
Priesterschap, zijn gedegen professoraat;  
de gelovigen die zijn doordachte prediking konden  
horen, zijn diepe overtuiging;  
de velen aan dewelke hij — tijdens zijn zwaar priester-  
lijk ministerie in het waalse nijverheidsgebied en in  
meerdere onzer vlaamse parochies — in geestelijke en  
tijdelijke nood, met Gods gaven ook zich zelve gaf,  
zijn standvastig optimisme;  
allen, zijn mededeelzame levensmoed en levensblijheid.  
Een jarenlange ziekte heeft stuk na stuk zijn lichaams-  
en zielekrachten gesloopt; vreedzaam is hij naar zijn  
Heiland gegaan, voor dewelke hij naarstig heeft gear-  
beid en geduldig geleden.

H. Hart van Jezus, hoop van wie in U sterven. ontferm  
U over hem.

O. L. Vrouw van het H. Hart, bid voor ons.

De Missionarissen van het H. Hart en de  
Familie danken U innig voor Uw gebeden  
en troostende blijken van deelneming.

H. Heiremans, begr. St. Janstr. 9, Borg. Tel. 35.70.85