

Een vreedzaam leven op het pad der deugd ge-
leid doet den dood niet vrezen.

BID. VOOR † DE ZIEL

van

Elisa Vanbreusegem,

weduwe van

Camille Vandendooren,

geboren te Everbeke, den 27 Maart 1851 en aldaar
godvruchtig overleden den 13 Oktober 1919.

voorzien van de HH. Sakramenten

Zij was ellendig geworden en ten uiterste ge-
drukt onder den last harer smarten, doch de Heer
haar ondersteunende door zijne machtige hand,
was zij tot den geesel bereid; hare deugd groeide
aan in het midden harer pijnen; haar betrouwen
bleef onwankelbaar, verzekerd dat de barmhar-
tige Zaligmaker haar de kroon zou geven na de
beproeving. Job Jer. Bern.

Haar deugdzaam leven, weerklanck van hare
welgeregelde godsvrucht, heelt steeds aan eenie-
der tot stichting gediend. Job, I 30

Ik heb smart en lijden gevonden, ik heb den naam
des Heeren aanroepen en de Heer heeft mij ge-
troost Ps CXXIV

Geen mensch was openhartiger dan de dierbare
afgestorvene, vol hoop en betrouwen, vol mede-
lijden en liefde voor haren evenmensch, daarom
zal hare gedachtenis in zegening blijven. Eccl. VII. 5

Beminde kinderen ik verlaat deze aarde van
kwellingen en ellenden voor het verblijf van vrede
en geluk; naar korte stonden zullen wij daar
weder vereenigd zijn. Het eenigste dat ik u vraag
is mij indachtig te zijn in uwe gebeden.

Dat zij ruste in vrede en dat het eeuwig licht
haar verschijne.

Everbeke, druk. Depessemier Vanderdonck