

De rust waarin hij getreden is moet de droefheid verzachten welke zijn afsterven ons veroorzaakt.

BID VOOR  DE ZIEL  
van

## FRANCISCUS VANBREUSEGEM

weduwnaar van

**Philomena Vandenbosche**

*geboren te Everbeke, den 25 October 1838 en  
godvruchtig overleden te Everbeke St-Joseph,  
den 7 Mei 1910.*

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

Werkzaam en met zorgen heeft hij zijne dagen in de vrees des Heeren overgebracht daarom is hij in vrede gestorven, want die God vreesst vaart wel in zijn uiterste en is gezegend op den dag van zijne dood.

JOB XVII Eccl. I.

Gij hebt uwen harden strijd gestreden  
In hoopen moed in vrede en rust;  
Gij hebt uw lijden doorgeleden  
En 's Heeren vaderhand gekust!  
Gij zijt de zelfde steeds gebleven,  
In pijn en smart, in ramp en nood;  
Gelijk we u kenden in het leven,  
Zoo waart ge in 't aanschijn van den dood!

Vaart wel kinderen, bloedverwanten en vrienden  
ik sterf maar mijne liefde voor u sterft niet, troost  
u ik verlaat eene rampvolle wereld voor een  
rijk van vrede waar wij welhaast elkander zullen  
wederzien. Bidt voor mij gelijk ik uwer zal  
herdenken.

Genadige Jesus, hem de eeuwige vrede.  
7 Jaren en 7 quad. afl.

R. I. P.

Druk. Arn. Depessemer, Everbeke.