

Stierf de rechtvaardige een onvoorziene
dood, hij zou in ruste zijn. Wijsh. IV 7

Bid voor † de ziel van

IDALIE VAN BREUSEGEM,

weduwe van

François HAGEMAN,

geboren te Everbeek, den 2 December 1857
en er schielijk overleden den 6 April 1936.

Waakt, want ge weet niet wanneer de
Heer des huizes komt : des avonds laat, of te
middernacht, of met hanengekraai, of des
morgends ; opdat Hij, wanneer hij onvoor-
ziens gekomen is, u niet slapende vinde.
En wat ik tot u zeg, zeg ik tot u allen ;
waakt !

Marc. XIII 35 37

De zoetste troost, die men in het graf meé-
draagt, is de getuigenis dat men een onbe-
rispelijke huisvrouw, een teedere en liefde-
volle moeder geweest is, en aan zijn kinde-
ren goede grondbeginselen en kristelijke
deugden tot erfenis geeft. H. Fr. van Sal.

Beminde Broeder, Zuster, kinderen en
kleinkinderen, ik verlaat dit tranendal en
ga vervoegen degenen die me zijn voorge-
gaan en me in den schoonen hemel afwac-
ten. Ik schenk u mijn besten moederzegen
en laat u mijn goede voorbeelden na. In uw
hart zult gij er trouw de herinnering van
bewaren en de God van vrede zal met u
wezen. Blijft moeder indachtig in uw gebe-
den al de dagen uws levens.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 q.

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonck