

De dood der rechtvaardigen is maar een overgang tot een beter leven. H. Basilius.

BID VOOR † DE ZIEL
van

Pieter-Joannes Vanbreusegem,

echtgenoot van

Maria-Emma De Smet,

geboren te Sarlardinghe, den 27 Juni 1871 en godvruchtig overleden te Sint Martens-Lierde, den 13 October 1932, voorzien van de H.H. Sacramenten.

Deze was een deugdzaam man, met een levendig geloof beziel, diè zijn God en de H. Kerk teederlijk beminde; ook, zijne godsdienstige gevoelens tot het einde getrouw, is hij als een vurige christen gestorven.

H. Vinc.

Zalig de mensch die den raad der boozen niet volgt en den weg der ondeugd niet betreedt. Zalig de dienaar, dien de Heer, bij zijne komst, bereid zal vinden. Weest ook gij allen bereid, daar ge niet weet wanneer de Zoon des Menschen komen zal.

H. Matth.

Zijn rechtschapeu gemoed, zijn goedhartig, rechtzinnig en godsdienstig karakter, maakten hem bij iedereen bemind.

H. Bonav.

Beminde Echtgenoot... vaarwel. Te vroeg moet ik u verlaten; ik had gehoopt nog jaren met malkaar in liefde en huiselijken vrede door te brengen, maar Gods wil geschiede! Ik dank u om uwe lange en teedere zorgen. Ik dank u ook allen, mijne bloedverwanten die mij zoo liefderijk hebt bijgestaan. Weest allen mij indachtig in uwe dageliksche gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid!

(100 d. afl.)

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. — B 20050