

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.

Matth. V. 4.



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

Adelaïde VAN BRUYSSSEL

LID DER 3^e ORDE VAN DEN H. FRANCISCUS VAN ASSISIËN,
VAN DE BROEDERSCHAPPEN VAN HET H. HERT VAN JESUS,
ONZE LIEVE VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN,
DE VOORTPLANTING DES GELOOFS,
DEN WEKELIJKSCHEN KRUISWEG, ENZ.

*geboren te Desteldonck, den 12 Juli 1838 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Saffelaere,
den 2 Meert 1907,
versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.*

De ongerechtigheid heb ik gehaat en verfoeid, maar uwe wet, o Heer, heb ik bemind. Uit ganscher hart heb ik U gezocht en uwe woorden in mijnen geest bewaard opdat ik niet zoude zondigen. En op den weg van uwe bevelen heb ik mijn genoegen gevonden als in allerijdommen. (Ps. CXVIII).

Ik heb den luister van uw huis bemind en de plaats uwer heerlijkheid. (Ps. XXV 8). Ik heb den arme niet geweigerd wat hij vraagde (Job). Wees *dan*, Heer, het woord indachtig waardoor gij uwen dienaar hoop hebt gegeven. Heel de aarde is vol van uwe barmhertigheid; dat ook uwe barmhertigheid over mij kome, en dat het *eeuwig* geluk mij volgens uw belofte gegeven worde. (Ps. CXVIII).

Doch, ofschoon mijn geweten mij niets verwijt, ben ik daarom bij God niet gerechtheerdigd (H. Paulus). Helpt mij can, mijne vrienden, door uwe gebeden en gij, Beminde Broeder, Priester des Heeren, wil mij in het H. Misoffer gedachtig zijn. (H. Mon).

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in vrede ruste. 100 dagen aflaat.

R.

I.

P.

.....
Gent, drukk. A. Siffer.