

Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel...
Komt, aanbidden wij den Koning voor Wien alle
schepsel leeft. (Officie der overled.)



BID VOOR DE ZIEL VAN
zaliger

Hendrik VAN BUGGENHOUT

ECHTGENOOT VAN

Ludovica Van Droogenbroeck

Lid van den Bond van het H Bart
en van verschillende Broederschappen,

geboren te St-Ulrichs-Capelle, den 15 November 1861
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodeghem,
den 31 Augustus 1934,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Eenvoudigheid van leven, wijsheid in zijne
woorden, oprechte godvruchtigheid en groote
goedhartigheid kenmerken het heilig leven van
den overledene.

Vaarwel, duurzame Echtgenoote, gij hebt mij zoo
liefdevol bijgestaan. Ik verlaat deze aarde om het
eeuwig loon te gaan ontvangen. Mijn lichaam
sterft wel, maar mijne liefde sterft niet; onze
scheiding zal niet langdurig zijn: in den hemel
zullen wij elkander wederzien en beminnen gelijk
wij hier gedaan hebben.

Bemide Bloedverwanten en Vrienden, het is de
wil des Heeren dat wij van elkander scheiden. Ik
verlaat U in de hoop U voor eeuwig weder te vin-
den in het Rijk des Heeren. Leef na mijn voor-
beeld deugdzaam en christelijk, en weest mij
indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. afl.
Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust. 300 d.

Sint-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.