

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied; dat zijn heilige naam gezegend zij!

Job I. 13



BIDT VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Irma VAN BUTSELE

weduwe van

Mijnheer Oscar VAN DER LINDEN

geboren te Etichove, den 26 October 1877, en
godvruchtig overleden te Mater den 1 Maart 1939,
voorzien van de *HH. Sacramenten der stervenden.*

Hoe gelukkig is de duurzame overledene, allengskens en van verre het uur van scheiden te hebben zien naderen! Want alzo heeft zij zich bereid om heiliglijk te sterven. Franc. van Sales.

Als een kloeke vrouw heeft ze haar huishouden bestierd en veel heeft ze voor haar kinderen gedaan; op hare lange lijdensdagen en hare droeve nachten, waren steeds zij het voorwerp harer zorgen.

Met volle onderwerping en gerustheid zag zij haar laatste uur naderen, wat voor den stervende een kostbare genade en voor de overlevenden een zoete troost is. H. Aug.

Vaartwel dan, *mijn dierbare kinderen*; bemint en sticht elkander; weest de kinderen van den Heer in voor- en tegenspoed, gij weet hoe hartelijk mijne liefde tot u was; toont nu dat gij mij bemint, met mij in uwe gebeden indachtig te zijn.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
7 j. en 7 quad. aflat.